

Geachte sponsoren en geïnteresseerden van stichting FOTAS.

Voor onze sponsoren proberen we ieder jaar een nieuwsbrief samen te stellen, helaas is dat door verschillende redenen vorig jaar niet gelukt. Hierbij ontvangt u in 2021 weer onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leest u de laatste wetenswaardigheden over FOTAS!

Ook in Tanzania heerst op dit moment het coronavirus en daardoor mogen er zelfs geen brieven gestuurd worden naar het buitenland. Zelfs het schrijven van brieven naar Tanzania is op dit moment (nog) niet mogelijk. Ook in Tanzania zijn alle scholen maanden gesloten geweest.

Sponsoren zijn ook vaak benieuwd hoe het met hun student gaat. Schroom niet en vraag het ons! Vaak weten we het antwoord, maar soms moeten we dit ook navragen. Hierbij moeten we echter wel opmerken dat we (hoe graag we het ook zouden willen) niet kunnen garanderen dat alle studenten schrijven. We proberen dit echt wel maar sommige studenten in Tanzania vinden dit erg moeilijk en durven dit bijna niet. We blijven er echter wel ons best voor doen. Vergeet niet uw correcte emailadres aan ons door te geven. Er zijn verschillende sponsoren die ons benaderen en het jammer vinden dat ze zo weinig brieven krijgen uit Tanzania. Dat heeft onze aandacht en we proberen echt om brieven te krijgen van de studenten..... **Echter wat natuurlijk ook helpt is gewoon zelf een keer een brief/mail naar uw student sturen (in het Engels) zo mogelijk met een paar foto's van u zelf (of uw gezin). Geef de brief /mail bij ons af en we zullen ervoor zorgen dat deze brief bij uw student terecht komt.**

Onze studenten studeren en wonen allemaal in Tanzania, een Engelssprekend land, en daarom is alle info die we krijgen ook in het Engels. Graag vragen we uw aandacht voor een berichtje van Fr. Herman en van Fr. Jeremiah. Beiden coördineren zij onze acties in Tanzania en zijn twee supraardige kerels.

Appreciation and thanks for your Sponsorship.

On behalf of the students, their parents and guardians in Tanzania, we say thank you very much for your efforts to support our students for their education. Some of our students are in secondary schools, others in colleges, others in universities. Two students have graduated for their diploma in agriculture and veterinary. Last year one student became a nurse. Two students are graduated for their diploma in Social development. Two students finished their studies as Laboratory technician. One is a Doctor of Medicine. Six students are studying various professions in different Universities in Tanzania. We appreciate very much for your contributions. We ask you kindly to support financially for the education of our students for 2021 academic year.

Fr. Herman



Dear sponsors,

Allow me, in few sentences though, to wholeheartedly appreciate so much your support to the Tanzanian young generation. You have indeed made the voiceless from the marginalized families to be empowered educationally, thus creating their future. Through you, their dreams have been realized in different spheres of life and they are now very instrumental in our society. The need for education in Tanzania is very tremendous and this explains the reasons why we are so grateful to you for the sacrifices you're offering for the betterment of our youth. We are proud of you!

Fr. Jeremiah

Financiën

Het is goed om u in dit studiejaar wederom een kijkje te geven in onze financiële keuken.

- Zoals u weet is het sponsorgeld € 330,00 per student per jaar.
- We verzoeken enkele sponsoren het sponsorbedrag over 2020 (en voor enkele sponsoren zelfs 2019 en 2018) spoedig over te maken.
- Recentelijk heeft iedere sponsor van ons het financieel overzicht 2020 ontvangen. Dit is geen rekening, u kunt dit overzicht gebruiken voor uw administratie. Veel sponsoren hebben het sponsorgeld 2020 allang overgemaakt. **U ontvangt van ons nooit een rekening** omdat het allemaal op vrijwillige basis is!
- Wist u dat u uw giften aan FOTAS bij de fiscus kunt aanmelden als een gift omdat FOTAS (net zoals de MOV een ANBI-status heeft)

Mocht u hierover vragen hebben kunt u onze penningmeester altijd bellen Henk Buurman, (06-52718542)

Zomaar een brief uit Tanzania, Ik hoop dat u deze brief echt wilt lezen.

My name is Aneth Malingumu. I have three siblings Eric who is my elder brother, Roger and Colman who are my young twin brothers one joined St. Joseph's primary school which is in Uganda. My father died. After the death of my father who was a businessman. My mother who was a peasant had to raise our family on her own. I was chased out of school because my mother was not able to pay school fees. I stayed home for the whole year thus I didn't attend grade six. Later I joined another primary school in Tanzania where I sat for my national exams. I was selected to join Bwiru Girl's Secondary school. My twin brothers were also joining secondary school in the same year.

Three kids in secondary school at the same time its a burden to someone without any source of earning. Things started to change with my family. Two years later my mother decided to run away from the family. It was the same year that I had to sit for my national exams. The same year my young brothers were chased away from school.

I was depressed, I thought that was the end of my studies. I saw the boat of my dreams sinking. This was the hardest part of my life. I had to play part as a mother to my brothers. We didn't have anything to sell to get us back in school.

I had to write letters asking for assistance from the government. In reply, they said it would take two years to process the grant. God is good, father Jovin came into my life and introduce me FOTAS. I wrote a letter to them. FOTAS accepted to pay for my studies.

I did my exams and I excelled with division one. I was selected to join Ifunda high school with a combination of Physics, Geography and Mathematics. A few years later I sat for national exams and passed with division two.

I was selected to join University of Dar Es Salaam to pursue Bachelor of Science in Electrical Power Engineering under government loan scholarship. I graduated and am now working with Halliburton as a Field engineer in completion tools.

Thank you FOTAS group for making me who am. You have shown me away were there was no way. Imagine a real parent running away from you and someone you don't even know comes to you and touch your hand and lead you. How do you call that person, I call him/her an angle. Helping one kid from Tanzania you help a number of Tanzanians. How many lawyers, engineers, doctors fail to reach their destination because of family problems? doing it on your own would be a little bit hard. Let us come together as FOTAS group and make a Tanzania a better living.

MOV

Zoals u misschien weet, werken we nauw samen met de MOV uit Herveld (zie: www.movherveld.nl) De MOV heeft inmiddels diverse grotere projecten gerealiseerd:

Zo is er vanuit deze kleine stichting inmiddels een **Health Centre** (klein ziekenhuis) gerealiseerd. Dit ziekenhuisje staat in het stadje Kayanga en is een klein pareltje.

Op dit moment heeft de MOV ook de inrichting van dit "Health Centre Kibombo" gerealiseerd. Dat wil zeggen al het geld is bij elkaar gebracht. Hierbij wordt zij geweldig ondersteund door de Rotary uit Elst en de Rotary uit Zetten. Het is vooral gericht op 'mother-and-child-care'. (Mocht u over dit project ideeën hebben of "bruikbare contacten", dan horen we dit natuurlijk heel erg graag van u)

Het project waar de MOV de laatste jaren ook erg druk mee is, is het **albinisme**. In deze regio komen erg veel Albino's voor. Deze mensen en de kinderen in het bijzonder, leven naast het feit dat albinisme maakt dat je snel verbrandt, ook nog in een constante spanning. Dit komt door het bijgeloof dat poeders/drankjes gemaakt van ledematen van albino's geluk brengen!!!! Daarom sponsort de MOV inmiddels verschillende scholen (€ 3.000 per school) waar deze kinderen (maar ook andere gehandicapte kinderen) veilig naar toe kunnen maar inmiddels ook 15 gezinnen met albinokinderen (€500,00 per gezin). De MOV hoopt de komende jaren nog meer aan dit probleem te kunnen doen.

Deze brief kregen we van een van onze contactpersonen, Fr. Jovin :

Albinism: request to support people with albinism.

Dear friends I have been looking for a moment to write shortly on the situation within the albino families. My contact is limited within Katoke – Biharamulo area. Some of the experiences do apply to the rest. Security to the people with albinism is still an acute topic of discussion till today. What we passed through is still remarkable.

To give some examples: a girl Spirida Augustine (joined the technical school this year), witnessed the murder of her elder sister (16) while she was six years old. The incident stuck in her mind and when she started the Primary School, she would run back home in fear of being hunted to be killed. The



government assisted, she moved to Mugeza – Bukoba.

After STD VII she had to stay at school for a year because of the insecurity in Biharamulo.

Parents with such children had to be on guard, spending nights outside doors, protecting the innocent. In the past recent years, many lost their lives or their limbs. It was linked with wealth, that possessing an albino organ would lead into success.

Some parents especially men, do reject their children when they realise the baby is with albinism. For instance, Emerentiana in the group: she was brought up by her uncle because the mother got married to another man.

The families are not strong enough to guarantee safety to the children. Thanks to MOV, a support to some has been given to strengthen their homes. Today I took Spirida (with assistance from MOV Herveld) to her new school and she welcomed by her new community . The mother is alone, the husband died last year. Yes, this is a special ministry.



Ons (MOV) nieuwste project: **15 toiletunits met douche- was- en omkleedruimte.**

We hebben geconstateerd dat op veel scholen meisjes vaak verzuimen. Er zijn meisjes die iedere maand ongeveer een week verzuimen. De reden hiervoor is dat de meisjes zich schamen als ze ongesteld zijn. Er zijn op de meeste scholen geen douches en er is geen privé wasruimte. Het gevolg is

dat ze dus thuis blijven. Daarom willen we heel graag op scholen extra toiletunits met douche- was- en omkleedruimte bouwen. De betreffende meisjes hoeven dan niet meer thuis te blijven en de kwaliteit van het onderwijs zal dus verbeteren. (De MHB Mathijssen-Herveld-Betuwe uit Herveld gaat ons in de komende jaren financieel ondersteunen met dit project)

Volwassenenreis 2021 naar Tanzania.

Nadat we 5 jongerenreizen naar Tanzania hebben georganiseerd, is de tijd rijp om deze reis in 2021 voor volwassenen te organiseren. De oproep is geplaatst, reacties volgden en we willen nu met 21 volwassenen in juli/augustus 2021 naar dit bijzondere land. Het belooft een indrukwekkende reis te worden. We gaan daar de projecten van MOV-Herveld bekijken, praten met de betrokkenen, we gaan studenten van FOTAS ontmoeten. We gaan het splinternieuwe Health Centre (Helemaal gerealiseerd door MOV Herveld met partners) in Kayanga bezoeken. We gaan Albinogezinnen ontmoeten en hopelijk ervaren welke problemen en gevaren albinogezinnen moeten overwinnen. Daarnaast bezoeken we scholen, kerken, ziekenhuizen en we gaan heel veel mensen ontmoeten. Daarnaast gaan we steden bekijken, de Serengeti doorkruisen en de Mount Kilimanjaro zien. We sluiten af in Zanzibar en Dar Es Salaam. We zullen proberen u op de hoogte te houden via facebook en onze websites.

We hopen natuurlijk dat CORONA geen roet in het eten gooit. We wachten af.

FOTAS, hoe werkt het?

We nodigen mensen in "Nederland" uit om een student in Tanzania de kans te geven om te studeren. Op het moment dat u besluit om met ons mee te doen, gaat u eigenlijk een soort verbinding aan met een student uit Tanzania. We hopen natuurlijk dat zo'n relatie wederzijds is. Het liefst zien we dat ook de Tanzaniaanse student ook werkelijk 2 brieven per jaar zal sturen zoals we dat aan alle studenten daar vragen. Helaas blijkt het schrijven een zware opdracht voor veel studenten. Zeker in het eerste jaar kunnen veel studenten amper Engels en is het schrijven van een brief naar een sponsor in Nederland een zeer grote opdracht. We hopen dat u hier begrip voor op kunt (blijven) brengen want we proberen het echt wel te organiseren. De meeste studenten studeren 4 jaar op de middelbare school (secondary school) en hopen daarna nog twee jaar extra middelbare school (High School) óf een beroepsopleiding (professional education) te mogen volgen (ook 2 jr).

Onze grootste wens voor 2021:

We hopen dat u in uw familie- vrienden- en kennissenkring ons verhaal wilt vertellen/delen. We hopen dat u misschien nog anderen enthousiast kunt maken.... Als alle FOTAS sponsoren nu eens 1 nieuwe sponsor zouden vinden.... Want er zijn nog erg veel jongeren die erg graag naar school willen. Mogen we misschien op uw inzet rekenen? (06-28958913)